



15 jaar geleden zouden sommigen gezegd hebben dat het 'een mode' is en anderen dat het 'wel voorbijgaat'. De verspreiding van afbeeldingen van heksen, doodshoofden, skeletten en maskers, uitgesneden in pompoenen, brengen een speciale atmosfeer in deze tijd van het jaar. Dit fenomeen kent een ongekennde groei in heel onze leefwereld: handelszaken, scholen en in publieke plaatsen... Er zijn grote ondernemingen, die dit thema bijzonder handig uitspelen.

Waarom van 31 oktober op 1 november?

300 jaar voor Christus was 1 november het begin van het nieuwe jaar. De avond ervoor was een belangrijk moment voor het geheime genootschap dat de Keltische wereld in zijn greep hield.

Op die dag werd een kult van de dood georganiseerd ter ere van Samhain, de god van de doden; tegelijk werd de zonnegod gevierd. Het was het tijdstip dat Samhain terugkwam met de geesten van de doden. Die moesten worden tevredengesteld, wat meestal een gelegenheid was voor het brengen van dieren- en zelfs mensenoffers tot de Romeinen deze praktijken verboden.

Men geloofde dat de gekwelde zielen van de in het voorbije jaar gestorvenen bij de levenden kwamen ronddwalen. Zij werden geleid door de vuren, die hier en daar waren aangestoken als bakens. Offers werden voor hen klaargemaakt.

Wat moeten we hiervan denken?

In tegenstelling tot wat velen denken is Halloween geen recente uitvinding van enkele mensen om aan deze gestresseerde wereld wat ontspanning te bieden en een mogelijkheid om zich te verkleeden en een paar uur lang de alledaagse sleur te vergeten. Naast een lucratieve commerciële operatie betekent Halloween voor sommigen een verborgen verlangen naar een heidense dodencultus.

500 jaar geleden...

Precies 500 geleden vond nog een gebeurtenis plaats op 31 oktober 1517. Het zou in de geschiedenis bekend worden als de **reformatie**. Maarten Luther, een Duitse monnik, nagelde 95 stellingen aan de deur van de slotkerk van Wittenberg. Hiermee wilde hij wijzen op God en verzetten hij zich tegen de heersende gedachte dat de mens zijn plaats in de eeuwigheid moest afkopen of via goede werken moest verkrijgen.

En precies dat is nu, 500 jaar later, nog steeds een feit!

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Johannes 3:16)

De God die altijd dezelfde was, nog steeds is en altijd zal zijn. God verandert nooit! Wij veranderen en willen steeds minder met God te maken hebben. En toch geloven we dat als er dan toch een God zou bestaan, we het wel zullen halen met onze goede werken. *"Ik ben toch geen slecht mens..."*

Aangezien God bestaat, bestaat ook de vijand van God, de duivel. Hem is er alles aan gelegen om ons van Jezus weg te houden.

Jezus zegt: *Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. (Johannes 14:6)*

Dat is het enige wat ons vrije toegang kan geven tot het eeuwige leven. Het geschenk dat God ons, in de vorm van Jezus Christus, heeft gegeven, zodat wij vergeven kunnen worden van onze zonden. Daarop staat geen beperking van leeftijd, ras, kleur, bouw, geslacht ...

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. (Openbaring 3:20)

God wijst niemand af, we moeten niets anders doen dan de deur openen.

Mocht je vandaag sterven? Waar zal je de eeuwigheid doorbrengen? Ons leven hier op aarde is niet toevallig of zinloos. We zijn een schepsel van de Allerhoogste en in Zijn perfect beeld geschapen met een uniek doel voor elk van ons.